

Schaap of bok?

Onderstaande uitspraken zijn bedoeld om te helpen in het beoordelen van uw omgeving en van uzelf. Moge de HEERE het u tot zegen doen zijn.

De Jezus die de schaduwinzettingen heeft ontbonden is niet de Jezus van de Schriften (Mt.5:17-20; zie ook het document *Sabbat of zondag?*).

Zij die bereid zijn het Evangelie van Jezus Christus aan te passen om zielen te winnen bedrijven afgoderij, omdat zij de medemens meer lief hebben dan de Here Jezus Christus (Mt.10:37; Jh.12:43).

Het is geen uiting van liefde tot Jezus om een beginsel der waarheid prijs te geven om de eenheid te bevorderen.

Jezus en Zijn leer scheiden omwille van de eenheid is dodelijk.

Het is geen uiting van liefde tot Christus en tot de naaste wanneer men iemand die zichzelf en anderen misleidt, ondersteunt (2Jh.10,11).

Dwaalleraren beschouwen kritiek als een persoonlijke aanval (Mt.15:1-14).

Dwaalleraren nemen met hun leer de sleutel tot de kennis der waarheid weg (Lk.11:52).

Het woord der dwaalleraren eet in deze tijd gemakkelijk voort, gelijk de kanker, vanwege een enorm gebrek aan kennis (2Tm.2:17; Hs.4:1,6).

Bijbelgetrouwe leraren moedigen hun hoorders aan, in overeenstemming met de werking van Gods Geest, de dingen zelf grondig te onderzoeken, terwijl dwaalleraren geneigd zijn om dat niet te doen (1Co.2:10-13).

Indien u oppervlakkig en vluchtig met het profetische Woord omgaat, dan komt dat omdat u geen lust hebt in de grote werken des HEEREN (Ps.111:2; 2Pt.1:19).

De duivel biedt ons veel waarheid, zodat we aannemen dat het wel goed zal zijn. Maar een weinig zuurdesem maakt het gehele deeg zuur (Gl.5:9; zie ook het document *Sabbat of zondag?*)

De Geest van God leidt in al de waarheid en een geest van de duivel in een verdraaide waarheid (Jh.16:13; 2Pt.3:16).

Zij die blijven luisteren naar een dwaalleraar hebben de goede Herder niet leren kennen (Jh.10:5).

Indien u meent de Christus der Schriften te kennen, maar de heiligmaking verwerpt, dan bedriegt u zichzelf (1Th.4:7,8).

Christus Jezus is de Zijnen niet alleen rechtvaardigheid, maar ook wijsheid, heiligmaking en verlossing geworden (1Co.1:30).

We worden niet gered om gered te zijn, maar we worden gered om te leven tot eer van God (Ef.1:4).

Zij die zeggen de binnenkant van de beker te reinigen, maar niet de buitenkant reinigen, zijn net zomin uit God geboren als zij die de buitenkant van de beker reinigen zonder de binnenkant te reinigen (Mt.23:25,26).

Indien u er nooit aan getwijfeld hebt of u wel behouden bent, dan hoeft u er ook niet aan te twijfelen dat u nog verloren bent.

Velen zeggen Jezus te hebben aangenomen, maar het belangrijkste is of Jezus u heeft aangenomen (Jh.15:16). Want elke beslissing die niet door de Heilige Geest is ingegeven is van generlei waarde.

Indien u niet door de Heilige Geest gedrongen wordt om de Here Jezus ten allen tijde en in alles te gehoorzamen, dan is de hoop die u koestert op het eeuwige leven, valse hoop (Rm.6:22; 2Th.2:13).

Velen zijn religieus en tot op zekere hoogte veranderd, maar dat wil nog niet zeggen dat zij uit God geboren zijn (Heb.6:4-6).

Indien u zegt te verlangen Jezus te volgen maar de wereld niet loslaat, dan bedriegt u zichzelf (Jk.4:4).

Waarachtig geloof gaat altijd samen met gehoorzaamheid aan Christus (Gl.5:6,7; 1Jh.5:1-3).

U kunt veel over het Evangelie weten, maar als God u niet heeft geleerd dan bent u nog steeds op weg naar de hel (Ps.94:12; 119:102; Jh.6:45; Ef.4:21).

Andere evangeliën leren dat de mens zonder Christus nog wel iets heeft, iets kan en iets is, maar het Evangelie leert dat de mens zonder Christus niets heeft, niets kan en niets is (1Co.4:7; Jh.15:5; 1Co.13:2).

God doet met het Zijne wat Hij wil, en Hij wil dat u dat weet (Mt.20:15; Rm.9:18,21).

Weet dat u zich tegen God verzet als u moeite hebt met de waarheid dat God Zijn behoudende hand uitstrekt naar wie Hij wil (Rm.9:20,21; Js.45:9,10).

Er is niets zo beledigend voor de menselijke natuur als de leer der uitverkiezing (Rm.9:19).

Velen die nog menen ergens recht op te hebben komen, zodra het niet gaat zoals zij willen, in opstand tegen God (Mt.20:10-15; Lk.4:23-29; Rm.9:19).

Indien u zich tegen Gods soevereiniteit blijft verzetten dan zal de steen die al velen vermorzeld heeft u ook vermorzelen (Lk.20:17,18).

Liefde zonder de waarheid is niet de liefde van Christus.

De liefde tot Jezus en tot de naaste dringt tot het spreken van de waarheid omwille van de eer van God.