

De zeventig weken.

Als hulp in het verstaan van de Schrift geeft dit document een opsomming van Bijbelse informatie over de zeventig weken.

Informatie

- Uit de context blijkt dat de 70 weken in Dn.9:24 niet 70 x 7 dagen kunnen zijn (vgl. Dn.10:2), maar 70 x 7 jaren moeten zijn (vgl. Lv.25:8).
- Zeventig weken (490 jaren) zijn bestemd (lett. 'uitgesneden' uit het gehele verloop van de tijd) over Daniël's volk en over Daniël's heilige stad (Dn.9:24, Daniël's volk is Gods volk Israël, en Daniël's heilige stad is Gods heilige stad Jeruzalem {2Kr.6:6; Ne.11:1; Dn.9:16,19}).
- Zeventig weken zijn bestemd over Israël en Jeruzalem om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen/beëindigen (Dn.9:24; Js.59:20,21; Eze.36:27; Zc.13:1,2; Rm.11:26).
- Zeventig weken zijn bestemd over Israël en Jeruzalem om de ongerechtigheid te verzoenen (Dn.9:24; Js.40:2 en vgl. Jr.16:18; Jr.31:34; Zc.12:10-14; Rm.11:27; Heb.10:17,18; zie ook het document *De chronologie van de Bijbel* bij 2027/'28 na Chr.).
- Zeventig weken zijn bestemd over Israël en Jeruzalem om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen (Dn.9:24; Jr.32:40; Eze.36:26,27).
- Zeventig weken zijn bestemd over Israël en Jeruzalem om het gezicht, en de profeet te verzegelen/beëindigen (Dn.9:24; 1Co.13:8-10).
- Zeventig weken zijn bestemd over Israël en Jeruzalem om de heiligheid der heiligheden te zalven (Dn.9:24; Ex.29:36-37; 40:10; Eze.43:13-27).
- "Voorzeker, als zeventig jaren {van de heerschappij} van Babel (niet 'te') zullen vervuld zijn, zal Ik u bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, om u te doen weerkeren (*lāhāšīb*; niet 'u terugbrengende') tot deze plaats" (Jr.29:10, en zie het document *De chronologie van de Bijbel* bij 560/'59 en 490/'89 v. Chr.).
- Volgens de profetie van Jesaja zal Kores de gevangenen van de HEERE loslaten, en Jeruzalem, inclusief de tempel, bouwen (Js.44:28; 45:1-4,13).
- Het bouwen van de muren van de tempel, en van de muren rond de binnen- en buitenhof van de tempel, werd gezien als het bouwen van de muren van Jeruzalem (Ezr.4:6-24, vgl. v.12 en 24).
- Kores heeft in zijn eerste regeringsjaar (489/'88 v. Chr.) de gevangenen opgeroepen om weer te keren, en om de tempel te Jeruzalem te bouwen (Ezr.1:1-3; 6:3; zie ook de aantekening onderaan dit document, en bij 489/'88 v. Chr. in het document *De chronologie van de Bijbel*).
- In het eerste jaar van hun aankomst ten huize Gods te Jeruzalem (= jaar 1 van Kores) begon men met het bouwen van Jeruzalem, want zij bouwden en installeerden toen het altaar van de God van Israël (Ezr.1:5-11; 3:1-6).
- In het tweede jaar van hun aankomst ten huize Gods te Jeruzalem (= jaar 2 van Kores) begonnen zij met het leggen van de grond van de tempel (Ezr.3:8-10).
- "Vanaf het uitgaan van het woord (niet 'dat het woord uitging'), om te doen weerkeren (*lāhāšīb*), en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, de Vorst (vgl. Lk.2:11), zijn zeven weken, en tweeënzestig weken" (= totaal 483 jaren; Dn.9:25, 'tot op Messias' wil zeggen: tot de {eerste} komst van de Messias; zie ook de aantekening onderaan dit document, en bij 7/6 v. Chr. in het document *De chronologie van de Bijbel*).
- De 7 weken (49 jaren) waren volgens de Schrift tijden van benauwdheid (Dn.9:25; Ezr.3:3; 4:1-24; Ne.4:1-23; 6:1-19; 7:1-4; 13:1-14).
- Het plein (niet 'straten') en de gracht (niet 'grachten') zijn dus, net als de tempel en de

muur, tijdens de 7 weken (49 jaren) herbouwd (Dn.9:25). Het plein is waarschijnlijk het grote tempelplein, en de gracht is waarschijnlijk de brede en diepe gracht die ter bescherming aan de noordzijde van Jeruzalem was gegraven (Antiq.XIV,4:1,2).

<http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html>

- "En na die tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid/afgesneden (vgl. 1Kg.2:4) worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn" (Dn.9:26; Js.53:4-8; Jh.11:49-51; het 'na' in Dn.9:26 hoeft niet te betekenen dat de Messias direct na die 62 weken zou uitgeroeid worden {zie bv. Gn.10:1, 32, 22:1, 2Kr.32:1, 35:20, en Dn.8:1}).
- "Een volk (de Romeinen) van de Vorst (niet 'vorst'), Die (niet 'dat') komen zal (vgl. Mt.11:3, en zie ook Op.1:4,8), zal de stad en het heiligdom verderven, en het (niet 'zijn') einde ervan zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde van de krijg zijn er (niet 'tot het einde toe zal er krijg zijn') vast besloten verwoestingen" (Dn.9:26, uit Dn.11:10,26 en 40 blijkt dat 'de vloed' een metafoor is voor het overstroomd worden door vijandelijke legers; Mt.22:1-7; Lk.19:42-44; 21:5,6,20-24, en zie het document *De chronologie van de Bijbel* bij 66/67 en 70/71 na Chr.).
- "En Hij (niet 'hij') zal voor velen het verbond versterken (vgl. Dn.11:35 en 12:10), één week" (Dn.9:27, niet 'velen', maar 'voor velen'; het verbond is hier, net als in Dn.9:4, Gods verbond met Zijn volk Israël).
- "En op de helft van de week zal Hij (niet 'hij') het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden" (Dn.9:27, 'slachtoffer en spijsoffer' staat hier samenvattend voor de gehele offerdienst; zie het document *De chronologie van de Bijbel* bij 70/71 na Chr. voor de datum waarop volgens Flavius Josephus het slachtoffer en het spijsoffer ophield).
- "En op het uiteinde (*kānāp*) van de week zal Hij verwoestende gruwelen, ook tot de voleinding toe, die vast besloten is, uitstorten over de verwoeste" (Dn.9:27; 12:7,11). Het Hebreeuwse woord *kānāp* betekent 'uiteinde', en doelt hier op de tweede helft van de laatste week. *Kānāp* wordt, vanwege de context, met vleugels vertaald als het om de uiteinden van een cherub of vogel gaat, en met slip als het om het uiteinde van een mantel gaat (Ex.25:20; Job 39:16; 1Sm.24:5,6). 'De verwoeste' is de heilige stad (Dn.9:11-14,17,18), en de verwoestende gruwelen die daarover worden uitgestort zijn het gevolg van Gods grimmigheid (Dn.9:11,16, en vgl. bv. 2Kr.12:7 en 2Kr.34:21,24; Mt.24:15).
- "Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats;" dan begint de grote verdrukking van de heiligen en de tweede helft van de laatste week (Dn.7:21; Mt.24:15-25; Op.13:7).
- De grote verdrukking duurt een tijd, en tijden, en een gedeelte van een tijd, en is gelijk aan 1260 dagen, of 42 maanden (Dn.7:25; Op.11:2,3; 12:6,14; 13:5).
- "En indien de Heere de dagen [van die verdrukking] niet verkort had, geen vlees [van de uitverkorenen] zou behouden worden; maar om de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort" (Ps.102:24,25; Sp.10:27; Mk.13:19,20).
- "En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan haar schijnsel niet geven, en zullen de sterren van de hemel vallen en de krachten der hemelen bewogen worden" (Joë.2:31; Mt.24:29; Op.6:12-14).
- En alsdan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen en zal de dag des Heeren beginnen (Mt.24:30; Joë.2:31; Op.6:15-17).
- Het derde deel dat na de oorlog en oordelen in het land Israël is overgebleven zal weerkeren tot God (Zc.13:8,9 en vgl. Lk.15:11-32; Js.10:20-23; 65:9-16; Rm.9:27,28; 2Th.1:6-10; Op.6:8, niet 'aarde', maar 'land'; 9:18; 11:13; zie ook het document *De chronologie van de Bijbel* bij 2027/'28 na Chr.).
- Het uitverkoren overblijfsel van Israël onder de volken zal zich bekeren tot de HEERE, en zal bij het derde deel worden gevoegd (Dt.30:1-5; Eze.36:22-24; 37:15-21).
- In het beloofde land zal de HEERE een nieuw verbond met het huis Israëls maken (lett. 'snijden') als Hij hun harten besnijdt (Dt.30:3-6; Js.59:21; Jr.31:31-34; Eze.11:17-20; 36:22-38; 37:21-28; Dn.9:24; Rm.11:25-32; Heb.8:8-12, in v.8 niet 'oprichten', maar 'geheel voltooien').
- En dan, als de heiligheid der heiligheden wordt gezalfd zijn de 70 weken die over Israël en Jeruzalem bestemd waren vervuld (Dn.9:24; Ex.29:36-37; 40:10; Eze.43:13-27).

- Als gevolg van een verkeerde chronologie van de periode vóór 424/'23 v. Chr. is het eerste regeringsjaar van Kores in de gebruikelijke chronologie 538/'37 v. Chr. En aangezien dit jaar voor het uitgaan van het woord om weer te keren en om Jeruzalem te bouwen veel te vroeg is, zijn er andere interpretaties voor het begin en einde van de 483 jaren ontstaan. De meest voorkomende interpretatie is de volgende:

De 483 jaren beginnen met het twintigste regeringsjaar van Arthahsasta waarin Nehemia, nadat hij een zekere tijd gesteld had, verlof kreeg om naar Jeruzalem te gaan om daar de muur en de poorten te herbouwen (Ne.1: 1-3; 2:1-6; 5:14). En de 483 jaren eindigen met het jaar waarin de Messias is uitgeroeid (Dn.9:26). Volgens de gebruikelijke chronologie is het twintigste regeringsjaar van deze Arthahsasta 445/'44 v. Chr. Vervolgens wordt er niet gerekend met jaren, maar met periodes (tijden) van 360 dagen. Het jaar 33/34 na Chr. zou dan het jaar geweest zijn waarin de Messias, omtrent 37 jaren oud zijnde, is uitgeroeid.